



Daaag Explorers,

Het scoutingjaar is inmiddels weer 10 weken bezig. De eerste programma's, het eerste kamp en de eerste klussen hebben we al achter de rug! Het jaar is lekker begonnen met gezellige, creatieve en soms iets minder creatieve programma's.

Een quiz over appels (hartstikke zónder spelfouten 🤪), het bakken van 'overheerlijke' tijgercake en een heuse 'Bob Ross'-schildercompetitie zijn de revue al gepasseerd. Bij dat laatstgenoemde programma zijn sommige groepjes iets afgeweken van de opdracht. Het begeleidingsgroepje (schilderij linksboven op de foto hieronder) vindt nog steeds dat ze gewonnen hebben. Het zeer goed gelukte portret van Pim, geschilderd door Jules, verdient de tweede plaats 🥈. Oordeel zelf via de foto hieronder, of kijk eens wat erbij is komen hangen op de zolder...



In het laatste weekend van oktober zijn we op herfstkamp geweest. De commissie had een fantastisch kampterrein gevonden: de achtertuin van Boerderijwinkel Crijns! Enkele hoogtepunten van het herfstkamp waren de route die we gelopen hebben, de warmtekruikjes van Ben en Pim en de negen(!) hefruckladingen oud papier die meneer Crijns voor ons opgespaard had. Zo veel oud papier, dat Thom geen bank of stoel meer nodig had voor bij het kampvuur.

Als afsluiting komt hier nog even een lijstje met belangrijke data, zet ze in je agenda!

- 24 november: installatie (normale programmatijden)
- 15 t/m 17 december: winterhike
- 12 t/ 14 april: lentekamp
- 20 april: St. Jorisdag
- 12 t/m 21 juli: zomerkamperperiode

Dat was 'm weer voor nu. Kusjes van de begeleiding 🥰, Pim, Zora, Ben & Mylan

