



Beste Hobbits, Idris en ouders,

Het is weer lente! Tijd voor warmer weer, langer licht en een hoop buitenprogramma's. Voordat we aan de warme maanden kunnen beginnen, moeten we uiteraard eerst even terugblikken op wat we tussen januari en nu allemaal gedaan hebben. We zijn natuurlijk op winterkamp geweest, hebben samen met de Ambiorix carnaval gevierd en hebben de nodige pionier- en routeprogramma's gehad. Ook zijn we nog een keer naar het bos geweest voor een spannend bosspel.

Op een frisse zaterdagmiddag in januari hebben we de ramen van de grote zaal wat opgefleurd met prachtige *Pixel Art*-achtige kunstwerken, gemaakt van memoblaadjes! Hiernaast zie je een schitterend kunstwerk van Olive, Floortje, Zoë en Saar. Omdat het zo koud was buiten, bleven de blaadjes echter niet lang hangen, waardoor ze de week erna alweer waren opgeruimd 😞.



Ook hebben we een kookprogramma gedaan, waar we in groepjes verschillende gerechten hebben bereid. Er werd bruschetta gemaakt, pizza gebakken op de kampvuurbak en een appeltaart gebakken in de Dutch Oven. Goede combinaties, vinden jullie niet? Dat de pizza van onder een beetje zwart was geworden, leek jullie niet zo veel uit te maken...



Een nieuwe nieuwsbrief betekent ook een nieuw lijstje met belangrijke data die komen gaan, dus schrijf ze op in je agenda:

- **15 en 16 april:** St. Jorisweekend;
- **20 en 21 mei:** op kamp met de Ambiorix (alleen oudsten);
- **3 en 4 juni:** overgangswekend met de Welpen (alleen jongsten);
- **8 juli:** vloten bouwen (samen met de Ambiorix);
- **15 t/m 22 juli:** Zomerkamp.

Meer info over deze data volgt te zijner tijd via de mail.

We komen steeds dichterbij de zomer en gaan er een paar leuke maanden van maken. We hebben nog een hoop leuke programma's te gaan!

Dat was 'm voor nu. Tot zaterdagmiddag!

Groetjes van Renée, Zora, Aryin, Rens en Pim



Voor vragen Hobbits & Idris: hobbitsidris@scouting-vkg.nl

Voor meer informatie en nieuwsbrieven van andere speltakken: www.scouting-vkg.nl